

Andre Jansen

Handelingen 12:1-19

God voorziet en is onstuitbaar

Wellicht gaan we minder zelfverzekerd 2021 in dan 2020. Wat verwachten we van 2021?

Zou [Handelingen 12](#) hier een antwoord op geven?

Context (voor de Bijbellezing)

Jodenhaat en vervolging tegen de Christenen.

Koning Herodes

Uit moordenaarsfamilie op troon. Kleinzoon van de kindermoordenaar bij Jezus' geboorte. Zijn neef onthoofde Johannes de Doper en bespote Jezus. Als jongeman losbandige leven in Rome.

Wist hoeveel de Joden de christenen haatte en speelde daarop in. Wilde hun "stem" werven. Deed zich weleens voor als zeer gelovige Jood, liep 'nederig' mee in processie, mand eerstelingen op de schouder. Weigerde dat de keizer een beeld van hem als godheid maakte. Joden blij! Populair: "U bent onze broeder!"

Christenvervolging paste zijn politiek uitstekend! Haalde de kernfiguren van de kerk weg. Vermoorde Jacobus hun stem te winnen. Er was nog geen Bijbel. Iedereen moest het doen met de verhalen van de apostelen over Jezus. Tactiek: haal de apostelen weg is als de kraan dichtdraaien. Dan bloedt de kerk zelf wel dood.

Maar, hij hield geen rekening met God. Je kunt Hem niet tegenhouden.

Inleiding

Stel je het volgende voor: "Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen.

Met verdriet maakt de kerkenraad u bekend dat onze broeder ouderling Jacob afgelopen maandag in opdracht van onze premier Roetjes ter dood gebracht is. In een officiële verklaring aan de kerkenraad maakte justitie bekend dat hij deel was van een religieuze terroristische groepering die de staatsveiligheid bedreigt. We zullen bidden voor de familie van broeder Jacob.

De tweede mededeling is dat broeder ouderling Pieter door de overheid is opgepakt. Hij zat in Vught, de zwaarste vorm van beveiliging van alle Nederlandse gevangenen. Ook hier was de reden: terroristische religieuze motieven.

Hij zou ook ter dood worden gebracht net als onze broeder ouderling Jacob.

Echter waren we gisteravond met een groep gemeenteleden bijeen in een online Zoom meeting om voor hem te bidden. Plots kreeg onze scriba Roosje een melding in de chatfunctie dat broeder Pieter wil aansluiten bij ons bijeenkomst. We reagerden dat dit hackpoging is, want hij zit nog in de gevangenis. Hij mag geen contact met de buitenwereld hebben.

Maar volgens scriba Roosje stuurde hij steeds berichtjes naar haar toe dat hij echt mee wilde doen. Uiteindelijk lieten we hem toe en zagen we zijn gezicht in de camera.

Hij vertelde ons dat hij erg diep sliep in de gevangenis toen hij wakker werd omdat iemand in zijn zij porde. Toen hij keek leek het of de persoon een wandelende licht was, zo helder. Hij zei tegen Pieter dat hij moest opstaan en met hem mee moest gaan. De soldaten naast hem sliepen met hun automatische machinegeweren en kogelvrije vesten en verder niet wakker. Alsof in een droom liep Pieter met die lichtman mee door al die zwaar beveiligde gevangenis deuren naar buiten. Toen hij op straat stond was die man plots verdwenen en stond Pieter alleen. Toen pas realiseerde hij zich dat dit echt gebeurd was en hij niet droomde of onder invloed was. Hij ging snel een internetcafé binnen, nam vlug zijn mails door en zag dat de kerk een zoomgebedsmeeting zou houden. Meteen appte hij de scriba om mee te doen.

En daar deelde hij het verhaal met ons.

Voor zijn eigen veiligheid en die van onze gemeente is hij ondergedoken. We kennen zijn drive. Hij zal vast aan iedereen die hij tegenkomt over de Here Jezus vertellen.

Wij weten zeker dat de Here God Pieter uit Vucht gevangenis bevrijdden. Laten wij hem eren en danken.

Einde mededelingen.

De kerkenraad ontving een brief van broeder B.E. Zorgd over deze mededeling.

"Geachte kerkenraad, met grote verbijstering heb ik kennisgenomen van de mededelingen afgelopen zondag. In een enkele zin noemde u de afschuwelijke ter dood veroordeling van onze broeder Jacob, maar u vertelt een lang verhaal over broeder Pieter die nog steeds leeft! Ik kan er niet bij dat u de terechtstelling van een broeders met een zin afmaakt en zo lang uitweidt over br Pieter. Ik vind dit zeer ongepast en onbegrijpelijk. De dood is immers onze grootste vijand

Met hoogachtende groeten, B.E. Zorgd".

De kerkenraad antwoord hierop.

"Geachte broeder B.E Zorgd. Wees ervan verzekerd dat de dood van onze broeder Jacob ons ook veel pijn doet. We wijzen u op de kracht van God, die almachtig en tegenwoordig is en alle schepselen gemaakt heeft. Hij houdt iedereen en alles in stand en Hij regeert alles zo, dat alles in de natuur, bloei en gras kom regenen droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet toevallig gebeuren. Onze drie-enige Vader, Zoon en Heilige

Geest heeft alles en iedereen zo in zijn hand dat hij dit met ons laat gebeuren (Zondag 10, HC).

Geen haar zal van onze hoofd valt zonder dat Hij dat wil. Dus berustten wij ons in het feit dat de Heer broeder Jacobus uit dit leven weggenomen heeft, maar blijkbaar nog een grote taak voor onze broeder Pieter heeft.

Wij hebben het verhaal uitgebreid gedeeld, zodat wij mogen weten dat de Here niet te stuiten is en voor ons voorziet.

Laten wij ons niet blindstaren tegen de tragische dood van broeder Jacobus, maar weten dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen. Dat heeft onze Heer Jezus toch beloofd?

Vertrouwende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens de kerkenraad, getekend de scribe en voorzitter.

Vandaag: God voorziet en is onstuitbaar

Je hoort drie elementen vanuit dit hoofdstuk: **Bedreigd, Bidden, Beschikking**

1. Bedreigd

Hoe zou iemand de nacht voor zijn/haar executie slapen, vraag ik me vaak af? Slapen ze ooit?

De kerk werd zwaar bedreigd. Het uitroeien is niet gelukt. Vervolging helpt kerk juist: verdieping in geloof en verspreiding van de blijde boodschap.

Een apostel is wel dood, de andere (Petrus) niet.

Jacobus: Kennelijk vond God zijn **taak voltooid**. Petrus' taak niet klaar.

Omdat Jezus de dood overwon is de dood geen bedreiging of probleem voor God.

De kerk aanvaardt schijnbaar probleemloos Jacobus' dood. Zeker zal er verdriet geweest zijn.

Petrus: Gearresteerd. Komt voor hof, niet voor verhoor, maar om redenen te benoemen om hem dood te maken. Al veroordeeld.

Bijzonder streng bewaakt. 4 Groepen van 4 soldaten: elk op ander plaats, 2 slapen naast Petrus. Ontsnappen is onmogelijk.

Petrus **slaapt rustig**. Laatst in storm op zee was hij nog erg bang en verweet Jezus lekker te slapen. Doet het nu zelf.

Hij vertrouwt dat **God zal voorzien in bedreiging**.

[Hand 12:11](#)

Handelingen 12:11 NBV

¹¹ Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: 'Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.'

Wanneer het goed met je gaat én wanneer je geloof onder druk staat door een crisis of tegenstand bepaalt je geloof in de macht en voorziening van Jezus Christus je opstelling. Het bepaalt niet dat het makkelijk(er) zal gaan. Geloof dat God zich niet laat bedreigen en dat Hij voorziet gaat boven alles in onzekere en spannende tijden.

2. Bidden

God voorziet door ons bidden. Ook door de humor van een situatie.

Grappig - ideaal voor een film!

God maakt ook grapjes. **Humor** in de Bijbel. Kun je het waarderen? Heerlijk. Hier ten top! Humorloze en zeer serieuze christenen missen erg veel moois.

- a. Petrus volgt de engel naar buiten, maar **gelooft het nog niet**. Tot hij er ineens alleen voor staat op straat.
- b. **Roosje**, een favoriet in dit verhaal, is in alle staten, hysterisch van blijdschap. Doet deur niet open.
- c. De gemeente is **ernstig in gebed** dat de Blijde boodschap van Jezus niet tegengehouden zal worden en dat Petrus de kans zal krijgen het verder te vertellen. Maar de **gelooft niet** dat hij voor de deur staat. Roos verbeeldt zich. Dacht aan een **beschermengel**, waar Joden in geloofden. Humor? Bidden voor verhooring, maar er niet in geloven als je het krijgt.

Troostvol!

- Kerk bestaat niet uit **supergelovigen**. Geen geloofshelden.
- Verward, **kleingelovig**, heen en weer geslingerd, toch oprecht en van harte.
- **Verbazing** als **antwoord** op gebed.
- **Herken** je iets van jezelf?

God **voorziet** ook dat de gemeente bijeenkomt, gebed serieus neemt en geeft antwoord. Onverwacht. De kwade machten houden Hem niet tegen. God is onstuitbaar.

Genade van God en gebed van de kerk **winnen**. Het ware koninkrijk wint - niet koninkrijk van Rome en der Nederlanden.

Als je niet (met elkaar) bidt en om je eigen stuntelen in geloof kunt lachen hoe kun je troost en kracht beleven dat God voorziet?

Heb je oog voor de humor die God in situaties voorziet? Het houdt oog voor Gods die voorziet.

3. Beschikking

Mooi! Als de wind in mei de zaden meeneemt en verspreidt.

God beschikt de **vervolging** door en de **frustratie** van Herodes en dat de kerk **maatregelen** neemt dat Petrus vlucht. Herodes sterft, omdat Hij God niet de eer geeft. Petrus gaat meteen weg om de kerk niet in gevaar te brengen. Jezus zei dat zijn discipelen mochten vluchten, [Matt 10:23](#)

Matteüs 10:23 NBV

²³ Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

Hoezo? Niet als mietjes en bangerikken? Nee, zo beschikt God dat Petrus de boodschap van Jezus met zich meeneemt en overal verspreidt zoals de wind zaad verspreidt.

God beschikt in bedreiging en tegenslag en zet ons tot bidden aan - Zondag 10. Nu is het tijd de belijdenis erbij te halen om dit mooi uit te leggen.

- *Wat is dat, voorzienigheid? Zondag 10 HC*

De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zó regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.

- *Waarom moet ik dit weten?*

Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen.

God - Hfdst 12 leert veel over God en met belang voor 2021

- Niets kan Gods boodschap van het nieuwe leven in Jezus tegenhouden. Zelfs niet tragedie.
- Hij blijft in **beheer**.
- Hij **straf**t gebrek aan erkenning en eer aan hem.
- Hij **beheert** de geschiedenis.
- Hij werkt door **tragedie, humor en verbazing** heen.

- De deuren van de **hel** kunnen God niet tegenhouden, [Mat 16:18](#)

Matteüs 16:18 NBV

¹⁸ En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

- God geeft **niet altijd wonderen** en stuurt niet altijd engelen om ons te redden van gevaren.
- Hij kan iemand **in de hel gooien**, [Luc 12:4-9](#) en beschermt iemand van wie het haar geteld zijn en in Jezus Christus geloven.

Lucas 12:4–12 NBV

4 Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem! 6 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 8 Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. 9 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. 10 En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. 11 Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, 12 want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.'

Het geloof staat **verwonderd in de aanwezigheid** van Gods onstuitbare kracht - soms is het subtiel aanwezig. Tegelijk blijft geloof vastberaden tijdens tragedie en teleurstelling - wetend dat Gods macht uiteindelijk zal winnen.

Christen

- Vertrouwt God in **alle omstandigheden**. [Jes 45:6,7](#)

Jesaja 45:6 NBV

⁶ Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander ⁷ die het licht vormt en het donker scheidt, die vrede maakt en onheil scheidt. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

- Niet je welvaart, gezondheid of veiligheid tellen, maar je **leven** 100% aan God **toewijden**.
- De kerk in Hd 12 beredeneerde niet waarom Jacobus doodgemaakt werd en Petrus niet. Het is niet onze verantwoordelijkheid **verklaringen** te geven - wat we zo graag

doen en dan een god proberen te zijn. Het is wel onze **verantwoordelijkheid** om in **vertrouwen** te reageren. Wat er ook gebeurt, zoals Daniëls vrienden, Zadrach, Mesach en Abednego - [Dan 3:17](#)

Daniël 3:17 NBV

¹⁷ want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden.

- Soms zijn we **verrast** en worden we **overvallen** door Gods antwoord.
- Vertrouwt dat God gebeden **hoort en verhoort en accepteert** dat wij niet alles krijgen.
- We **rekenen niet** altijd op wonderen.
- Heeft oog en hart voor de **mysterieuze en onbegrijpelijke weg** die God met elk van ons gaat.

Erkenning

Ik begrijp dat wij dit moeilijk vinden. Denk aan een kind - het moet voor het eerst vanaf een **duikplank** het zwembad inspringen. Pap/mam zeggen: *vertrouw me maar: het komt goed, ik ben er en zal je opvangen. Het komt echt goed.*

Wij zijn **bang** om te lijden of dood te gaan, tenzij iemand gewoon niet meer wil leven. Wij bidden dat God het goed en beter met ons laat gaan, of een wonder doet of een engel stuurt.

Toch zijn de dood en lijden zoals **instrumenten** die God gebruikt. Voor ons zijn het vijanden waar we het erg moeilijk mee hebben. Voor God zijn zij een middel tot een doel. Hij vraagt vertrouwen in zijn onstuitbare beschikking.

Lijden is **niet buiten** Gods beschikking om.

Begrip! Juist **daarom vraagt God geloof en gebed** van ons om hiermee om te gaan.

En nu?

Neem jezelf niet altijd te serieus, lach om je geloofsblunders en - missers, maar neem God wel serieus.

- Vraag jezelf af: *waar heeft God mij afgelopen week geleid en had ik het niet door dat Hij het was?* **Spreek** dit naar God **uit** en geef Hem de eer en prijs Hem in een gebed of met een lied.

- **Spreek je vertrouwen** in God uit dat Hij in 2021 in alles voor je zal beschikken en vraag Hem om geloof en vertrouwen.