

BIJBELSE EN THEOLOGISCHE GRONDSLAGEN VAN KERKELIJKE ONTWIKKELINGSHULP

We moeten bij God beginnen

- De betrokkenheid van de kerk bij sociale ontwikkeling is geen 'rage', of 'smaak van de maand'
- Het is geworteld in de geloofsovertuiging dat God aan het werk is in de wereld - dit is de *missio Dei* (*Missie van God*)
- God nodigt de Kerk uit om deel te nemen aan de *missio Dei*, in plaats van dat de kerk God uitnodigt om deel te nemen aan de *missio ecclesiae* (*Missie van de Kerk*)
- We denken hier dus aan Gods missie of werk, niet aan onze missie of werk.
- Gods werk is breder en groter dan wat de Kerk doet

Wat doet God in de wereld?

- Scheppen, voorzien en onderhouden
- Gerechtigheid, waarheid en barmhartigheid eisen
- Het omarmen van de mensheid en de hele schepping
- Vergeven, verzoenen en opnemen
- bemachtigen, gaven geven en zenden

Bijbelse beelden

De Bijbel getuigt van het doel van Gods werk in de wereld:

In het Oude Testament:

Shalom - vrede

In het Nieuwe Testament:

Het Koninkrijk van God

Jesaja 11:1-9

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. ²De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. ³Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. ⁴Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

⁵Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. ⁶Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. ⁷Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. ⁸Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

⁹Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Lucas 7:18-23

¹⁸Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich ¹⁹en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' ²⁰Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: 'Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: "Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?"' ²¹Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. ²²Hij antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. ²³Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.'

Romeinen 8:18-24

¹⁸Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. ¹⁹De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. ²⁰Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, ²¹omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ²²Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. ²³En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij

zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. ²⁴In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?

Shalom in Gods Koninkrijk

Wanneer mensen in vrede wonen in al hun relaties

1. Met God
2. Met zichzelf
3. Met de naasten
4. Met de natuur

Vrede is niet alleen de afwezigheid van vijandigheid

Op zijn hoogst: *genieten* van je relaties.

Wonen in Shalom

- Om van het leven te genieten
- Om te genieten van het leven voor God
- Om te genieten van het leven in iemands fysieke omgeving
- Om te genieten van het leven met de burens
- Om te genieten van het leven met jezelf
- "Uitgebreid welzijn"

Eeuwig leven

Overvloedig leven (Johannes 10:10)

1. Met God

Een juiste harmonieuze relatie met God, de auteur van het leven

Shalom wordt vervolmaakt wanneer de mensheid erkent dat er ware blijdschap in haar dienst aan God is

2. Met menselijkheid

Shalom integreert goede harmonieuze relaties met andere mensen

Om overvloedig leven met anderen te delen

Integreert plezier in de menselijke gemeenschap

Shalom is vrede met gerechtigheid

3. Met de natuur

Shalom bevat juiste, harmonieuze relaties met de natuur en geniet van onze fysieke omgeving

Shalom gaat over schoonheid en respect voor alle levende wezens

Om de volheid van het leven te respecteren dat God schept en onderhoudt

De *missio Dei*

God is aan het werk in de wereld en manifesteert shalom

- Genezing
- Gerechtigheid
- Verzoening
- Schoonheid
- Vrijheid

God roept zijn volk –de Kerk– op om bij dit werk betrokken te zijn.

Dit is ons Bijbels en theologisch mandaat voor betrokkenheid bij sociale ontwikkeling

We leven in een wereld die behoefte heeft aan overvloedig leven

Gods werk in de wereld probeert overvloedig leven te brengen waar de volheid van het leven is

Wat we zien en ervaren is, het pijnlijke bewijs van zonde in:

Oorlog	Vluchtelingen en ballingen
Racisme	Huiselijk geweld
Werkloosheid	Armoede
HIV/AIDS	Ziekte

Honger	Verlies van vruchtbare grond
Ontbossing	Verlies van visbestanden
Luchtverontreiniging	Geen water en sanitaire voorzieningen

Maar is het geestelijk?

We kunnen ons zorgen maken dat de kerk alleen betrokken zou moeten zijn bij 'geestelijke' zaken.

Wanneer we echter denken aan Gods betrokkenheid bij de wereld die overvloedig leven voortbrengt, kunnen we leren inzien dat werken aan ontwikkeling een diepgaande geestelijke roeping is.

Veel predikanten worden opgeroepen om in dergelijke omstandigheden te dienen:

- Armoede
- Werkloosheid
- Huiselijk geweld
- Geen water en sanitaire voorzieningen

Gods volk kijkt intuïtief naar de kerk voor hulp, omdat ze voelen dat dit is wat God wil dat zijn volk doet.

God roept ons ...

God nodigt ons uit om betrokken te zijn bij zijn werk in de wereld, de *missio Dei*.

Rusten we onze gemeenteleden toe?

Zijn onze voorgangers en priesters opgeleid om onze leden toe te rusten?

We moeten 'ontwikkeling' opnemen in onze theologische vorming en vorming!