

5. Voorbede.

Welke associaties heb je bij voorbede?

- ...
- ...
- ...
- Ons beeld bij voorbede bepaald hoe wij bidden:
 - Heer wilt U...(verlanglijstjes)
 - God is onze dienst i.p.v. andersom
 - Vanavond kijken wat voorbede is, wat het niet is, we kijken naar Bijbelse voorbeelden, en naar de Drie-eenheid in het bijzonder. Wat vraagt voorbede van je en hoe doe je voorbede? Tot slot zullen we kort de cursus evalueren.

Wat is voorbede?

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand. Ez 22: 30.

- Een bres is een:
 - Een scheur, een breuk, een zwakke plek in een muur, omheining of in de grond (door zonde ontstaan) en waardoor alles instort Ri 21: 15, Jes 30: 13. Het is een kwetsbare plek, onbeschermd, waardoor iets of iemand naar binnen kan (die daar niet hoort).
 - Voorspraak doen Ps 106: 23, Ex 32: 10-11, 32
 - In gebed bouw je als het ware een verdedigingsmuur.
 - In het Engels Intercessie, wat letterlijk 'tussen beide komen' betekent. Jij gaat tussen God en degene voor wie je bidt in staan. Je komt letterlijk tussenbeide en zegt *indirect* straf mij maar God. (Mozes Ex 32: 31)
- De Bijbelse betekenis voor in de bres springen voor, of op de bres staan voor iemand ligt dichtbij de betekenis van het spreekwoord, namelijk '*iemand te hulp komen, steunen*', '*iets/iemand verdedigen*'. *In/op de bres staan voor iemand betekent iets meer 'bereid zijn om iemand te helpen, klaarstaan om iemand te steunen'*. Bron: onzetaal.nl
- Voorbede is pleiten bij God voor de ander, op grond van wie God is, op Zijn karakter!
- Voorbede is ook de ander helpen de armen omhoog te houden. Chur en Aaron ondersteunden Mozes, terwijl Jozua de strijd in het veld voerde. Met elkaar vormen we het lichaam van Christus en dragen we zorg voor elkaar. 1 Kor 12: 20-27 Dit vraagt eerlijkheid en kwetsbaarheid.
- Voorbede is beseffen dat we allemaal zondaars zijn en allemaal Gods genade nodig hebben.
- Voorbede is ook jouw antwoord op Gods genade voor jou, de ander aan God opdragen opdat de ander ook Gods genade ontvangt.
- Voorbede is Jezus volgen en je taak als 'priester' 1 Pt 2: 5 & 9 opnemen.
 - Bereid zijn aan te vullen te lijden t.b.v. de ander en zijn/ haar relatie met God Col 1: 24
 - Vanuit Gods perspectief naar de ander/ naar de situatie te kijken. Vraag God niet om allerlei details, die kunnen je overweldigen.

Hindernissen in voorbede.

- Op je eigen inzicht vertrouwen, i.p.v. op het verzoenend werk van Christus en dat in Hem alles is wat wij nodig hebben! Spr 3: 5 .Je laat je als het ware leiden door je eigen verlangens, i.p.v. door de Heilige Geest, die ons leert ons bidden naar *Gods wil*.
- Medelijden kan onze blik op de ander vertroebelen en leiden tot wilt U, wilt U, wilt U gebeden.

- Angst voor beproevingen en moeite, waardoor we deze uit de weg gaan. i.p.v. ze een kans te laten zijn om ons door Christus te laten vormen. Ben je bereid om 'aan te vullen' wat er aan Christus lijden ontbreekt t.b.v. Zijn Lichaam? Col 1: 24
 - God wil Leven geven aan de ander, op Zijn manier. Beproevingen brengen ons dichterbij God. Bid dat God door de beproeving de ander dichterbij Zich toe trekt.
- Teleurstellingen in je eigen leven , waarbij je God verantwoordelijk hebt gehouden voor de pijn. Ongeloof, gebrek aan vertrouwen in God, vaak kwijtgeraakt door omstandigheden waarin je was.

Waarom voorbede?

- God verlangt er naar dat wij Hem betrekken in onze levens. Jer 33:3
- God verlangt ernaar om ons te betrekken in Zijn plan, Jer 33:3
 - Cornelius en Petrus ontvangen beiden tijdens hun gebed instructies van God. Ha 10. God laat Petrus zien dat Hij niet iemand om de persoon aanneemt.
- Voorbede is noodzakelijk om God te kunnen volgen, om Zijn weg te kennen.
- God verlangt ernaar dat alle mensen Zijn genade leren kennen...
- God verlangt ernaar dat we allemaal voorbidders zijn, het is niet voor een enkeling, voor oude mensen, die verder niets kunnen. De duivel probeert je wellicht te overtuigen dat voorbede aan bepaalde mensen is voorgehouden. Of dat jouw gebed geen effect heeft.
- De Here Jezus is ons grootste voorbeeld als voorbidder. Andre

Wat vraagt voorbede?

- Relatie met God, vriendschap met God -> Ken je Hem en laat je kennen door Hem.
- Geloof ->Vertrouwen dat God hoort, ziet, kent én antwoord op Zijn manier en Zijn tijd. Han 11: 12-25

'En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.' Rom 8: 26
- Hardnekkigheid en vasthoudendheid, zie bijlage voorbeelden!
- Overgave
- Geduld Dan 10: 12
- Moed en vrijmoedigheid

'Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.' Heb 4: 16
- Compassie: *mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij.* Mt 26: 38
- Eerlijkheid
- Nederigheid en dienstbaarheid.
 - Breng eerst jezelf voor Gods troon en vraag Hem je hart te doorgronden, m.a.w. bid vanuit een rein hart.
 - Wat mag het jou kosten om de ander te winnen voor Christus?
 - Besef wie God is, wat Hij jou heeft gegeven.
 - Besef wie jij bent en wat God van je vraagt (volg Mij na, dien de ander)
 - Jij bent Gods dienstknecht en Hij is niet de jouwe

Hoe doe je voorbede?

- Een paar principes, inmiddels bekende
 - Zorg dat je een bijbel bij je hebt

- Besef in wiens dienst je staat. Dank God voor wie Hij is. Aanbidding zet Gods kracht vrij en bouwt geloof. 2 Kron 20:22
- Zorg dat je rein voor God staat. Vraag God je hart te doorgronden, belijd zonden, breng pijn bij God en vergeef je broers en zussen. Het vertroebeld je blik. Ps 139: 23-24, Mc 11: 25, Lu 17: 3-5
- Erken dat je de Heilige Geest nodig hebt en vraag Hem tot je te spreken. Rom 8: 26b
Gods Geest onderwijst, geeft onderscheid, herinnert, openbaart, troost, overtuigd ons van zonden en bemoedigd ons.
- Zeg de vijand, in Jezus naam, dat hij zijn mond moet houden
- Onderwerp je eigen gedachten, gevoelens en verlangens aan God, Spr 3: 5, 28: 26, Jes 55: 8
- Geloof dat God bij je is en je leidt
- Wacht in stilte
- Ontvang in gehoorzaamheid en geloof

Bijlage voorbeelden van voorbidders.

Voorbeelden van voorbidders

- Abraham.
Abraham is een 'vriend' van God. Een vriend is een vertrouweling met wie je je gedachten, je gevoelens, je bezit deelt. Gen 18:17, Joh 15:13-15
- God deelt met Abraham Zijn gevoelens over Sodom en Gomorra. Gen 18: 20-33
 - Abraham *pleit* bij God voor de *onschuldigen* mensen.
 - Lezen Gen 18: 23-33
 - Hij roept God, als *rechter van de hele aarde*, op om rechtvaardig te handelen over de onschuldigen.
 - Hij beseft wie hij is (stof) en spreekt God aan als Rechtvaardige Rechter.
 - Hij pleit herhaaldelijk, als er 50 zijn, als er 45 zijn, als er 30 zijn, als er 20 zijn, als er 10 zijn.
 - Abraham *volhard* in zijn gebed en God laat Zich verbidden!
 - Wat me intrigeert is dat Abraham ook weet wanneer hij moet stoppen. *Ik hoop dat U niet kwaad wordt Heer" vs 32*
- Mozes:
 - Mozes doet voorspraak bij God als het volk onder Aarons leiding een gouden kalf heeft gemaakt. God wil het volk vernietigen. Ex 32: 1-14
 - Mozes doet een beroep op Gods naam: *Heer wilt U dan Uw toorn laten woeden tegen Uw eigen volk, HEER, dat U met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt U tegen de Egyptenaren zeggen. Hij heeft hen bevrijd om hen in het bergland te doden van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over Uw volk te brengen!* Ex 32: 11-12
 - Mozes doet een beroep op Gods belofte: *'Denk toch aan Uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie U onder ede deze belofte heeft gedaan: "Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik gesproken heb, zal Ik hun voor altijd in bezit geven.* Ex 32:13
 - God laat Zich verbidden! Ex 32: 14
 - Mozes doet een beroep op Gods genade.
 - Mozes terug naar God. Hij belijdt de zonden van het volk en doet een beroep op Gods genade. Als U dat niet wilt, schrap dan mijn naam maar uit Uw boek. Hij is priester.
 - De zonden van het volk hebben wel consequenties Ex 32: 31
 - Mozes doet een beroep op zijn relatie met God. Als God het volk alleen verder stuurt. Hij pleit bij God, om de relatie te herstellen, op grond vd relatie die hij heeft met God. Ex 33, Deut 9: 22-29, ps 106
 - Mozes verwijst naar de opdracht die God hem gegeven heeft
 - Mozes vraagt wie God met hem mee zal sturen
 - Mozes herinnert God aan hun vertrouwelijk (vriendschappelijke) omgang.
 - Mozes zegt: Vergeet niet dat dit Uw volk is! Hij herinnert God aan Zijn verbond.
 - God antwoord: *Moet Ik Zelf meegaan om je gerust te stellen?*
 - Mozes: *Als U niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Alleen Gods aanwezigheid laat zien dat het volk Gods volk is en dat God Zijn volk genadig is.*
- Elia geeft ons een mooie voorbeeld: 1 Kon 18: 36-35
 - Elia erkent God als Heer en beseft zijn afhankelijkheid van Hem. Hij erkent dat hij in Gods dienst staat en niet andersom. 1 Kon 18: 36
 - Hij *verwacht* God, Hij *ontvangt* God in geloof wat God hem laat zien. 1 Kon 18: 39

- Hij blijf bidden tot Gods werk voltooid is 1 Kon 18: 42
- Hij houdt moed en blijft vertrouwen/ geloven, ook als er (nog) niets zichtbaar is. 1 Kon 18: 43